

6/4



SADDHARMA



de afbeelding van de Buddha-figuur op de titelpagina is een foto van een 18de eeuws Japans beeld.

Deze Buddha heet AMIDA, de Buddha van het oneindige licht, heer van het westerse paradijs, gezeten in de handhouding van meditatie

het beeld bevindt zich in het Leids Volkenkundig Museum
de foto werd gemaakt door Else Madelon Hooykaas

SAUTP220 " S A D D H A R M A

TIJDSCHRIFT STICHTING NEDERLANDS BUDDHISTISCH CENTRUM

6^e jaargang

4^e aflevering

juni 1973

Redactie-adres: Bornsestraat 61, Hengelo (O.).

Secretariaat Stichting: Storm van 's Gravesandeweg 75,
Wassenaar.

Postgiro: 152 00 22, t.n.v. de penningmeester van de
Stichting Nederlands Buddhistisch Centrum, Bornse-
straat 61, Hengelo (O.).

Min. donatie 1973 f 25,-- (echtpaar f 35,--;
studerenden f 15,--).

NOTA BENE:

Verschillenden uwer hebben hun donatie over 1973 nog niet voldaan. Mogen wij u dringend verzoeken deze thans over te maken? Indien u niet zeker bent, gaat u dan uw giro-afrekeningen even na. U kunt er de penningmeester de moeite mee besparen, u een aanmaning te moeten sturen.

Indien wij vóór 1 september a.s. uw donatie over 1973 niet ontvangen hebben, nemen wij aan dat u er verder geen prijs op stelt met de Stichting verbonden te blijven. De toezending van Saddharma zal dan worden gestaakt.

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Lentebijeenkomst op 6 mei j.l. te Baarn.

Onze lentebijeenkomst heeft een verheugend aantal bezoekers getrokken. + 45 personen zijn naar Baarn gekomen, waar het fraaie gebouw van de Stichting Yoga Nederland juist de vorige dag geopend was. Wij zijn de Stichting Yoga dankbaar dat wij als eerste gasten van hun nieuwe gebouw gebruik mochten maken.

Hartelijk dank zijn wij verschuldigd aan de heren Mertens en van de Velde, die voor ons een inleiding hebben willen houden. Beiden hadden daaraan veel zorg besteed. Prof. Dr. Westhoff voegde hier nog een uitvoerig woord aan toe, dat wij in deze aflevering van Saddharma hebben opgenomen ("Wedergeboorte", p. 4) Bij de slotbespreking van de bijeenkomst werd o.m. de vraag aan de orde gesteld, of de Stichting niet beter de juridische vorm van een vereniging zou kunnen krijgen. In een vereniging hebben de leden via de Algemene Vergadering een meer rechtstreekse invloed op de besluitvorming; de inrichting is dus democratischer dan die van een Stichting. Onze voorzitter, Mr. L. Boer, stelde dat het bestuur liefst naar een vereniging toe wil, waarvan de doelstelling dezelfde zou kunnen zijn als van de huidige Stichting. Evenwel, de vorm van een vereniging zou zó veel omslag en extra werk met zich meebrengen, dat het pas zinvol lijkt ertoe over te gaan als het aantal donateurs tot + 300 gestegen zal zijn. Bijna iedereen die de slotbespreking bijwoonde, bleek hiermee in te stemmen. Mocht u echter van ander gevoelen zijn, wilt u ons dan hiervan op de hoogte stellen d.m.v. een briefkaart aan de Secretaris?

Uiteraard kwam voorts weer de CURSUS BOEDDHISME ter sprake. Wij brengen het u even in herinnering: het ligt in de bedoeling dat op zaterdagen in okt./november a.s., waar'schijnlijk in Utrecht, met tussenpozen van 14 dagen drie bijeenkomsten worden georganiseerd. Prof. Dr. J. Ensink uit Groningen zal dan drie voordrachten elk van twee uur houden, waarna gelegenheid zal worden geboden voor het stellen van vragen.

De drie voornaamste vragen waarop prof. Ensink in zijn voordrachten een antwoord zal trachten te geven, luiden:

- Wat was de culturele situatie bij het ontstaan van het boeddhisme?
- Hoe heeft het boeddhisme de Indische cultuur beïnvloed?
- Wat kunnen de oorzaken van het verdwijnen van het boeddhisme uit Voor-Indië zijn?

De kosten van deelneming zullen zijn f 22,-- voor donateurs, voor niet-donateurs f 28,--, bij 30 deelnemers. Indien u in principe gegadigde bent, wilt u zich dan thans met enige spoed, en wel vóór 1 juli a.s., opgeven bij de secretaris, Storm van 's Gravesandeweg 75, Wassenaar?

Een geldinzameling ten behoeve van de herstelwerkzaamheden aan de BOROBUDUR, die wij tijdens de bijeenkomst hadden willen houden, is achterwege gebleven. Indien u dit wenst, kunt u voor dit doel overmaken op de girorekening van de penningmeester (zie p. 1), met bijschrift "Borobudur".

Opdat voortaan iedere donateur zal kunnen nagaan of er in zijn omgeving contacten met geestverwanten voor hem mogelijk zijn, heeft het bestuur het plan de volledige adreslijst van donateurs te laten vermenigvuldigen en aan alle donateurs toe te zenden. Wil degene die hiertegen bezwaar heeft en zijn naam niet in de lijst opgenomen wenst te zien, dit melden bij de secretaris (adres zie boven)?

De heer P. van der Beek, Rev. A.M.M., heeft een boekenlijst samengesteld met aanbevolen literatuur over het boeddhisme. Het doet ons genoegen u ingesloten deze lijst te kunnen doen toekomen.

W E D E R G E B O O R T E

Wanneer we het begrip "reïncarnatie" vanuit het Theravâda-boeddhisme trachten te benaderen, rijst de vraag, hoe wij de voorstelling van het voortbestaan van de menselijke persoonlijkheid in de vorm van een reeks van wedergeboorten kunnen rijmen met de ontkenning van enig duurzaam beginsel in die persoonlijkheid. In het volgende zal getracht worden, op deze vraag een antwoord te geven.

Het boeddhisme kent drie principiële uitgangspunten bij zijn beschouwing over de aard van het menselijk bestaan. Dit zijn: Dukkha, de alomtegenwoordigheid van het lijden; Anicca, de voortdurende verandering, als "alles stroomt, niets blijft" uitgedrukt door Heraklitos van Ephese; en Anatta, het ontbreken van enig blijvend beginsel of blijvende eenheid in het menselijk wezen. Merkwaardig is, dat westerse denkers over het algemeen geen moeite hebben met de aanvaarding van 'anicca', maar wel met die van 'anatta', hoewel 'anatta' eigenlijk de logische consequentie van 'anicca' is. Het is alsof de mens terugschrikt voor de onverbiddelijke consequentie van een gedachtengang, zodra deze de illusie omtrent de zo dierbare eigen persoonlijkheid komt verstoren.

Vanuit de gedachtengang van het oosterse boeddhisme zal men de hier gestelde vraag ongeveer als volgt beantwoorden: "Zolang iemand niet uit eigen innerlijke ervaring heeft gezien, dat de voorstelling van een duurzaam "ik" een illusie is, is hij geen boeddhist. Maar het is even onmogelijk dit aan iemand, die het niet zelf ervaren heeft, uit te leggen, als aan een blinde te verklaren wat kleuren zijn, of aan een kind, wat de liefde tussen man en vrouw inhoudt (de "sexuele voorlichting", die de mens verlaagt tot een dier, geeft daarvan immers slechts een caricatuur). Deze waarheid kan men slechts ervaren als men daar innerlijk rijp voor is. Meditatie en het volgen van het achtvoudige pad zijn de weg daartoe. Het is nu eenmaal zó, dat niet iedere levenswaarheid door iedereen op ieder niveau en op iedere leeftijd innerlijk als waar ervaren kan worden. Alle voorlichting, onderwijs, pers, radio en televisie zullen dit niet veran-

deren, ja, ze zullen in de overdreven mate waarin ze thans over de mensheid worden uitgestort eerder de rijping van het individu tegengaan, omdat ze de mens de tijd niet gunnen zelf na te denken en zichzelf te zijn.

Niettemin begrijpt een westerse boeddhist wel, dat vele westerlingen met dit antwoord niet tevreden zullen zijn. De zulken verkiezen een redelijk antwoord, hoe dan ook, en riskeren het misverstand liever dan te accepteren wat zij ervaren als met een kluitje in het riet te worden gestuurd. Ik zal daarom, met alle risico van zulk misverstand, toch trachten een antwoord te formuleren dat de Theravādaleer "er is geen ziel, er is geen God" kan verduidelijken. Ik baseer mij hierbij op een uiteenzetting van E.H. Shattock in zijn boek "An experiment in mindfulness". "God" is voor de Theravāda-boeddhist geen persoonlijkheid, in welke vorm of gedaante ook, noch een macht, maar de uiteindelijke werkelijkheid achter alle verscheidenheid van leven en materie in ons heelal en in alle andere bestaansvormen die er zouden kunnen zijn. Deze werkelijkheid kan niet in afzonderlijke brokjes worden verdeeld, ook al brengt onze analytische houding t.o.v. de wereld de illusie teweeg van "de tienduizend dingen" (zoals ze in China genoemd worden), de illusie, dat er eindeloos veel afzonderlijke eenheden met zeer uiteenlopende dichtheden en andere eigenschappen bestaan. De mate waarin de "eigenlijke werkelijkheid" of "geest" achter de materiële vorm kan worden waargenomen, hangt samen met de mate waarin wij het gevoel van afgescheidenheid te boven komen. De uiteenlopende materiële "omhulsels" die de werkelijkheid van de geest verbergen, kunnen worden vergeleken met ruiten van verschillende doorzichtigheid, waardoor we deze werkelijkheid kunnen waarnemen; maar wat we dan ervaren is de éne en ondeelbare geest, niet een individueel afgescheiden element van geest. Als wij in staat waren de geestelijke werkelijkheid in haar totaliteit te ervaren, zou het zijn of wij, hangend aan een parachute, de eindeloosheid van het wolkendek onder ons konden zien inplaats van in een vliegtuig door een raampje te kijken en dan alleen het

kleine vierkantje wolkendek waar te nemen dat de gehele atmosfeer vertegenwoordigt. Het is het omhulsel (de romp van het vliegtuig) dat de illusie van afgescheidenheid teweegbrengt, en op deze illusie berust de onwetenschap in en omtrent de wereld. Deze illusie noemen wij het kwaad, omdat ze de oorsprong is van het lijden.

De ziel, in de zin van een afgescheiden en afzonderlijke eenheid, kan niet hetgene zijn dat reïncarneert, want die afzonderlijkheid blijkt slechts zolang als het fysieke omhulsel bestaat en deze ziel iets individueels doet schijnen.

Maar wat verstaat men dan onder wedergeboorte? Wat wordt er wedergeboren? Houden alle wezens op te bestaan wanneer ze sterven en worden er voortdurend nieuwe individuen gevormd?

Deze vragen kunnen slechts bevredigend worden beantwoord als wij ervan uitgaan dat de wet van Karma de schepping beheerst. We zouden deze wet het "morele mechanisme" kunnen noemen, door middel waarvan de illusie van afgescheidenheid, de mate waarin de geestelijke werkelijkheid door de materie wordt verhuld, wordt versterkt dan wel verzwakt. Deze wet stelt dat iedere oorzaak zijn uitwerking heeft, en dat alle oorzaken volledig moeten uitwerken. De energie, door iedere gedachte en iedere daad opgeroepen, wordt opgenomen en breidt zich uit in andere gedachten en daden, die op hun beurt weer energie activeren die tot volgende reacties leidt. Een deel van deze energie leidt ertoe, de illusie van de afgescheidenheid van de ziel, gevangen in een fysiek omhulsel, te versterken en een ander deel leidt er juist toe deze illusie te verzwakken. Wijzelf en onze huidige omstandigheden zijn het resultaat van wat wij in het verleden hebben gedacht en gedaan. We zullen later het resultaat zijn van hetgeen wij nu denken en doen. Geen daad of gedachte blijft zonder gevolg; elk brengt zijn keten van gevolgen met zich mee, die voortduren tot de oorspronkelijke energie is uitgewerkt.

Zodoende ontwikkelen wij onszelf in goede of slechte richting door onze eigen daden. Dit is stellig hoge rechtvaardigheid: er is geen weg om te ontkomen aan de gevolgen van onze eigen slechte daden of gedachten, noch om de uitwerking van onze goede daden of gedachten te niet te doen. Maar de wijze waarop wij reageren op

de gebeurtenissen kan er toe bijdragen dat deze energie wordt verspreid of juist geconcentreerd. De wet van Karma maakt ieder individu tot een verzameling mogelijkheden tot het doen van goed en kwaad, tot neigingen in allerlei richtingen, en tot lijden in tegenwoordig en toekomstig bestaan. Deze voortdurend veranderende mogelijkheden, samengebundeld in een tijdelijk fysiek omhulsel, vormen de eenheid, die reïncarneert. Er is niets blijvend aan deze eenheid, en bij iedere wedergeboorte kan de werking van de geest binnen het fysieke omhulsel opnieuw en evenzeer worden waargenomen. Maar men moet zich niet voorstellen dat dezelfde "hoeveelheid" geest iedere maal door een nieuw lichaam wordt opgenomen en afgezonderd. Zulk een verkaveling van de geest vindt niet plaats. Er is niet zoiets als een ziel die de totaliteit van "nog niet uitgewerkte oorzaken" op zijn reizen volgt. De geest is altijd overal, maar kan alleen worden waargenomen door middel van fysieke scheppingen. Wij zijn als het ware ramen van de geest, en onze vroegere daden en gedachten bepalen de mate waarin de geest in ons kan worden ervaren en waargenomen.

Ik hoop hiermee enigszins de bedoeling te hebben benaderd van de leer "geen God, geen ziel". Dit is geen pessimistische, maar een inspirerende overtuiging. De ziel wordt opgevat als een tijdelijke, veranderende en tenslotte verdwijnende eenheid; daarachter ligt de eenheid van geest, zonder waarneembare attributen, de eigenlijke geestelijke werkelijkheid.

Prof. Dr. Victor Westhoff.

DE MEESTE VAN AL DEZE IS DE LIEFDE.

Monniken¹⁾ welke verdienstelijke daden er ook zijn met het oog op de wedergeboorte, die alle zijn niet één-zestiende deel waard van de liefde, die de bevrijding is van de geest. De liefde alleen, de bevrijding van de geest, al deze andere overtreffende, schijnt en brandt en straalt.

Zoals, monniken, de straling der gezamenlijke sterren niet één-zestiende deel waard is van het schijnsel der maan en zoals, deze straling overtreffende, het licht van de maan schijnt en glanst en straalt, zo ook, monniken, zijn alle verdienstelijke daden niet één-zestiende deel waarde van de liefde....

En zoals, monniken, in de laatste maand van het regen-seizoen, ten tijde van de herfst, als de lucht helder is en de wolken zijn weggetrokken, de zon, ten hemel rijzende, alle duisternis uit de lucht verdrijft en schijnt en brandt en straalt, - juist zo, monniken, zijn alle andere verdienstelijke daden niet één-zestiende deel waard van de liefde....

En ook, monniken, zoals in de nacht, bij het aanbreken van de dageraad, de ster der genezing²⁾ schijnt en glanst en straalt, juist zo, monniken, is geen enkele andere verdienstelijke daad één-zestiende deel waard van de liefde.....

1) de Boeddha spreekt

Vert. uit het Pâli:

2) de planeet Venus

Iti-Vuttaka

I,V. III, S.7.

HET ENIG LEEDLOZE

Het geborene, gewordenene, verrezene,
gemaakte, saâmgestelde, zonder duurzaamheid,
aggregaat van veroudering en dood,
nest van ziekten, broos,
bestendigd door voedsel, door voedsel ontstaan:
- niet de moeite, er zich over te verheugen.

Het ontkomen-zijn daaraan, het waarlijk zijnde,
 sfeer boven de rede, stabiel,
 ongeboren, niet verzezen,
 't verdrietloos, smetteloos pad,
 einde der dingen met de eigenschap van leed:
 - rust der verschijnselen, gelukzaligheid. 1)

1) het nibbāna

Iti-Vuttaka II,V.II, S.6



AGENDA BOEDDHISTISCHE (OF VERWANTE) ACTIVITEITEN:

1. Deze zomer wordt er van 15 juli - 1 september op Schouwen-Duiveland een meditatiekamp onder leiding van de heer Bruno Mertens gehouden. Om ongeveer het aantal deelnemers te weten, wordt u verzocht, indien u gegadigde bent, zich nu reeds voorlopig aan te melden per briefkaart met uitsluitend opgave van tijd, leeftijd, adres en bezigheid. Kosten van deelneming: studenten f 12,--, ouderen f 24,-- per dag. Slapen in eigen tent. Fiets eventueel meenemen. Gekookt wordt er macrobiotisch in eigen keuken. Wie kan helpen aan extra tenten en fietsen? Wie kan helpen bij de voorbereidingen van het kamp? Dan gaarne bericht hiervan! Zuidzijde 72a, Bodegraven.
2. Op dinsdag 3 juli a.s. zal in Den Haag in de Lutherse Kerk in het kader van het Holland Festival een oosterse manifestatie worden gehouden, in tegenwoordigheid van een Tibetaanse monnik uit Dalhousie, India.
3. "Wereldgesprek der Godsdiensten" viert dit jaar z'n 25e verjaardag. Ter gelegenheid daarvan zal

een internationale conferentie worden belegd van donderdag 1 nov. tot zaterdagmorgen 3 nov. in de School voor Wijsbegeerte, Dodeweg 8, Leusden (bij Amersfoort). Kosten deelneming f 42,50. Inlichtingen bij het secretariaat van de School voor Wijsbegeerte - tel. 03490 - 15020.

4. Onlangs is het centrum 'Het Gras', Joh. Vermeerstraat 19, Amsterdam-Z. geopend. Op een vrijdag éénmaal per maand komt daar een werkgroep boeddhisme bijeen. Bhikkhu Klampila is aan het centrum verbonden als medewerker voor het boeddhisme. Verdere inlichtingen tel. 020 - 764448, woensdag, donderdag en vrijdag van 15 tot 24 uur.

Indien u iets ter ore komt van boeddhistische activiteiten, bijeenkomsten of nieuwe werkgroepen, wilt u ons hier dan tijdig van in kennis stellen? Het ligt in de bedoeling deze agenda-rubriek in elke volgende aflevering van Saddharma op te nemen, dus we zijn zeer erkentelijk voor elke informatie.

Te laat bereikte ons de mededeling dat in de Thaise ambassade in Den Haag, mede dank zij onze donateurs het echtpaar Monshouwer uit Amsterdam, een heel bijzondere vesākha-viering heeft plaatsgehad.

Wij laten hier nog eenmaal de adressen werkgroepen volgen:

Boeddhistische Vriendenkring Den Haag:

Mej. J.J.C. Perk, Sweelinckplein 16.

Boeddhistische Vriendenkring Amsterdam:

Eric Bruyn, p/a Voskuilerdijk 12, Woudenberg.

Boeddhistische Vriendenkring Utrecht:

Mej. A. Stade, Faustdreef 121, tel. 030 - 617504.

Werkgroep ter Bevordering en Verdieping van het

Boeddhisme: de heer Jac. Monshouwer,

Sarphatipark 121, Amsterdam, tel. 020 - 794337.

Zen Kring:

Mr. L. Boer, Snoeckgensheuvel 83, Amersfoort,

tel. 03490 - 17494.

KORT OVERZICHT TIJDSCHRIFTEN

Wij ontvingen:

Der Kreis. Ts. van de Orde 'Arya Maitreya Mandala' voor Westeuropa. Afl. maart/april, mei/juni. Beide afleveringen worden gedragen door een artikel van Lama Anangavajra Khamsum Wangchuk. Het eerste: "Über die Entwicklung des Buddhismus", 2e en laatste deel, handelt over de leer der Yogâcârins. De schrijver twijfelt niet of de ontwaking van de Boeddha betekende dat hij de illusie van de substantialiteit van onze wereld en van een daartegenover standhoudend Ik had overwonnen. Dit wordt o.m. toegelicht met de beroemde anecdote van de zesde patriarch. - Het tweede artikel handelt over de betekenis van de mantrische sylbe "HRÎH".

Yâna, Altbuddhistische Gemeinde, 8919 Utting a.A., "Buddhistisches Haus Georg Grimm". Afl. jan./febr., maart/april. - In eerstgenoemde afl. staat een uitvoerig artikel van Max Hoppe over leven en persoonlijkheid van de in deze kring zo hoog vereerde leraar Georg Grimm. - In de maart-april afl. vinden wij een uitvoerig art. over boeddhistische opvoeding van kinderen, door Hans Wagner. Anton Bastian droeg een wijsgerige studie bij "Über die Zeit oder historisches Philosophieren". Schopenhauer komt uitvoerig ter sprake, - die, door de 'wil' tot het Ding-an-sich te verklaren, de scheidslijn tussen attâ en anattâ a.h.w. aanbracht op de verkeerde plaats. (Ter verduidelijking: de oorzaakelijkheid, die al het bestaande onderling of wederzijds afhankelijk maakt, beheerst in het boeddhisme de hele wereld der verschijnselen en is in z'n geheel - dus b.v. wat z'n ontstaansgrond betreft - onverklaarbaar. - Schopenhauer echter neemt aan dat de bestaansdorst, de (levens)wil, het bovennatuurlijke en dus van niets afhankelijk oerprincipe is).

Wissen und Wandel, uitg. Paul Debes, 2104 Hamburg 92, Moisburger Weg 50. Hierin het achtste deel van "Die Psychenlehre des Buddha" en voorts een studie over "Das Unterschiedliche und Gemeinsame aller Tendenzen", waarin de schrijver uitgaat van de driedeling in de bestaansvormen: de 'wereld der zintuiglijkheid', de 'wereld der gestalten' en de 'wereld van het gestalte-

loze'. Hij toont aan hoe er geleidelijke overgangen van de ene sfeer naar de andere zijn (in de menselijke psyche).

World Buddhism, Nugegoda, Sri Lanka (Ceylon). 153/3 Dutugemunu Street. Afl. jan., febr. en maart 1973. In het eerste een artikel van de monnik H. Saddhatissa (V.S.): "Chief Aim of Buddhism is Peace"; en het 3e deel van "Buddhism and Problems of the Modern Age" door G.P. Malalasekera. Voorts het tweede deel van een studie over Zen-boeddhisme door Thich Thien-An, eveneens uit de V.S. - In het febr.nr.: het derde deel over Zen-boeddhisme en de overpeinzing "Meditation is a Very Simple Thing" door V.R. Dhiravamsa (Thailand). Een heel goed artikel, dat echter tevens bewijst dat meditatie ophoudt zo'n "simpelding" te zijn zodra we erover gaan praten. Het gaat bij meditatie niet om 'bewustzijn', dat altijd door buiten- en binnenwereld, geconditioneerd en een soort ego-trip is; maar om een puur 'gewaar zijn', zonder inmenging van het ego, een openstaan voor het ogenblik, dat altijd nieuw is, als we ons kunnen losmaken van alles wat in ons a.h.w. is vóórgevormd.

Tenslotte het maart.nr. Vibhajaka geeft er, in dialoog-vorm, een discussie weer tussen een aanhanger van het theravāda-boeddhisme en een volgeling van het mahāyāna. In een ts. uit Ceylon behoeft het ons niet te verwonderen dat de eerste de sterkste argumenten in de mond worden gelegd. - Voorts wordt de studie over meditatie door Dhiravamsa erin voortgezet. Zodra men in meditatie zou vragen wie is gewaar of waarvan is er gewaarzijn, verrijzen er complicaties en raakt men in het slop. De conclusie is dat het vermogen voortdurend te sterven samenvalt met het vermogen voortdurend (n.l. elk ogenblik) herboren te worden. - Ook de reeks artikelen over Zen wordt nogmaals voortgezet. - In een brief aan de uitgever wordt teruggekomen op een vroeger artikel over de vrije wil. Hierin wijst de briefschrijver erop dat het probleem van de vrije wil in het boeddhisme typisch een westers probleem is. Men meent dat de 'keten der oorzakelijkheid' een strikte "oorzaak-en-gevolg leer" is, waarbij dan elke vrije wilsbeslissing onmogelijk zou worden. Maar, zegt de briefschrijver, volgens de keten der oorzakelijkheid is het zó dat men constateert: "als dit verrijst, verrijst als gevolg daarvan dàt" - en dat is een subtiel, maar heel belangrijk verschil.

SADDHARMA

is een uitgave van de Stichting Nederlands Buddhistisch Centrum

de Stichting werd opgericht op 8 november 1967

haar doelstelling is:

de studie van de beginselen van het buddhisme te bevorderen en de praktische toepassing van deze beginselen aan te moedigen

de Stichting is geen religieus genootschap maar wil helpen diegenen te verenigen — welke levensovertuiging of geloof zij ook aanhangen — die op enigerlei wijze in het buddhisme belang stellen of zich daarbij betrokken voelen

iedereen, ook organisaties of instellingen, kunnen als begunstiger aan de Stichting steun verlenen

het contact-adres van de Stichting is dat van de redactie van Saddharma; dit adres is op de eerste bladzijde van dit tijdschrift vermeld

begunstigers ontvangen regelmatig, tenminste vijf maal per jaar, de afleveringen van Saddharma
zij hebben tevens het recht deel te nemen aan de landelijke bijeenkomsten, die een- of tweemaal per jaar gehouden worden

